

## Demokrati vid ett vägskil

## Ungrarnas rop på hjälp

Nyligen gick tusentals människor på Budapests gator för att protestera mot regeringens Putinkramande under parollen: Europa! Inte Moskva.

Demonstrationen var en av många som under de senaste veckorna har hållits mot Viktor Orbáns styre av landet iväg från liberala värderingar, i full fart mot det vulgärnationalistiska diket. Gruppen som står bakom den senaste demonstrationen, som hölls under namnet Vi tillhör Europa, är mycket kritisk till att Orbán valt det auktoritära Ryssland som förebild – i stället för det moderna och fria Europa.

Ungern har under flera år tagit steg från de principer som utgör grunden för det öppna samhället. Ett statligt kontrollerat censurorgan, under alibit medieråd, har införts, rättsapparaten har politiserats och nyligen gav de sig på den akademiska friheten genom lagstiftning som uppenbart var syftad att stänga det prestigefulla Centraleuropeiska universitetet.

**Orbán utarbetar** en instruktionsmanual för den illiberala våg – den snöbollseffekt – som han hoppas ska rensa bort de demokratiska institutioner som 1990-talets demokratiaktivister och frihetskämpar med stor möda lyckades etablera. Tyvärr har den destruktiva utvecklingen redan smittat av sig på andra EU-länder. Framför allt Polens regering har visat sig benägen att bryta mot rättsstatens principer, och på många sätt verkar man



Den 21 maj hölls det stora demonstrationer i Ungerns huvudstad Budapest. FOTO: BALAZS MOHAI

vilja ta efter Ungern och Ryssland. Även där har medborgarna gått ut på gatorna i hundratals för att försvara sina friheter.

På den liberala gruppens initiativ och begäran inleds nu ett historiskt förfarande enligt EU-fördragets artikel 7.1 mot Ungern för misstänkta brott mot unionens grundläggande värden och värderingar. Detta efter att Europaparlamentet på onsdagen röstade kring en resolution som ger utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i uppdrag att utarbeta en rapport för att formellt inleda förfarandet.

**Det är glädjande att** Europaparlamentets majoritet antligen har insett att EU inte längre kan förhålla sig passivt till de systematiska och allvarliga övergrepp på de

mänskliga rättigheterna som den ungerska regeringen under de senaste åren gjort sig skyldig till. Det är hög tid att Europa ställer sig på de ungerska frihetskämparnas sida mot deras förtryckande regim genom att trigga artikel sju i EU-fördraget, som kan leda till att Ungern förlorar sin rösträtt i ministerrådet.

**Med EU-medlemskapet** kommer inte bara fördelar utan också en rad förpliktelser. EU måste kunna ställa krav på att medlemsländer respekterar grundbultarna i den europeiska gemenskapen. Dit hör demokratiska värderingar och respekten för rättsstaten. Det medlemsland som bryter mot exempelvis EU:s finansiella regler drabbas omgående av kännbara sanktioner. Bryter

de mot medborgarnas fri- och rättigheter händer ingenting. Fall som Ungern och Polen visar att EU behöver kraftfulla mekanismer för att säkerställa respekten för EU-medborgares rättigheter i alla medlemsländer.

**Det som hänt** i Ungern sedan landet för 13 år sedan blev medlem i EU visar att politiska omvälvningar kan gå snabbt i unga demokratier. Därför måste vi agera så fort som möjligt. Ungern är en självklar del av Europa. Det är dags att slå vakt om våra europeiska demokratiska och frihetliga värderingar och visa att de är orubbligt förenade med den europeiska identiteten.

**Birgitta Ohlsson (L)**

Riksdagsledamot

**Cecilia Wikström (L)**

Europaparlamentariker

## Tafsa inte på Hardemo skola!

**75-årsfirande Kumla** har begåvat Hardemo med en dålig jubileumsgåva. Kommunen har beslutat om att ta bort två klasser från bygdens skola.

Under årtionden har frågan om skolorna i Kumlas ytterområden återkommit med olika mellanrum. Centerpartiet har alltid hävdat att föräldrar och barn ska ha möjlighet att välja skola i närområdet så länge som möjligt. Rimligt är att barnen kan vara kvar i närområdet till och med årskurs sex. Detta är en trygghetsfaktor. Därför var vi motståndare till att årskurs sex skulle flyttas till högstadieskolorna. När detta skedde år 2004 var Centerpartiet ensamt om att motsätta sig detta. Det skulle ta tolv år innan majoriteten insåg att det var oklokt att centralisera sexorna. Men förra höstterminen flyttades de tillbaka. Nu är dock Kumlas rödblå



**Rimligt är att barnen kan vara kvar i närområdet till och med årskurs sex.**

majoritet på väg att begå ett nytt misstag. Med hänvisning till en tillfällig nedgång i elevunderlaget har man beslutat att årskurs fem och sex i Hardemo skola från och med kommande hösttermin ska flyttas till Stene skola. Detta trots föräldraprotester.

Centerpartiet har ingen ordinarie ledamot i den nämnd som äger frågan, Nämnden för livslångt lärande. Därför har vår fullmäktigegrupp lagt en motion om att beslutet ska rivras upp snarast möjligt. Centerpartiet menar att den

tillfälliga nedgången i årskullarna kan lösas genom sammanslagning av årskurser till en mellanstadie-klass. Att ha olika årskurser i en gemensam klass skulle på intet sätt vara unikt i grundskolesammanhang.

I ett lokalsamhälle som Hardemo spelar en skola en väsentlig roll. Grundläggande är naturligtvis att skolan erbjuder möjlighet till skolgång i närområdet. På så sätt bidrar skolan till lokalsamhällets attraktivitet och därmed fortlevnad och utveckling. Det beslut som nu fattats är inget annat än ett slag under bältet på en hel bygd. De styrande Socialdemokraterna och Moderaterna bär ett oerhört tungt ansvar för detta.

**Det har talats om** att flytten av de aktuella årskurserna skulle vara temporär i avvaktan på nya större årskullar. När ansvarig nämnd

skulle besluta om flytten föreslog Per Holm (KD) att flytten skulle vara just temporär. Den rödblå majoriteten avsåg detta. Därför kan man befara det värsta inför framtiden.

Från kommunen har man skylt på att det är svårt att rekrytera behörig personal. Detta är inte unikt för Hardemo skola, utan närmast en generell utmaning för skolväsendet. Vi menar att den rödblå majoriteten använder sig av detta argument som illa dolt svepskål.

Risken är att när man nu börjat knappa in på Hardemo skola, att man fortsätter med detta. Vad bli nästa steg? Det hörs redan att man inom förvaltningen funderar på flytt av årskurs fyra. Vi menar att det är dags att sluta tafsa på Hardemo skola.

**Torbjörn Ahlin (C)**

Ordförande i Hardemo partiavdelning

**Maria Lannhard (C)**

Medlem i Hardemo partiavdelning

## Varför inte möta fler, Kenneth Nilsson (S)?

**I Nerikes Allehanda** kan vi läsa att kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson (S) ska möta de missnöjda företagarna på Ekersgatan. Bra, tycker jag, men varför behövs det en uppmaning från NA:s ledarskribent Lars Ströman innan Kenneth Nilsson reagerar?

Kennet Nilsson säger sig inte vara rädd för en diskussion med dessa hårt drabbade företagare och konstigt vore det väl annars. Kenneth Nilsson är, som kommunstyrelsens ordförande, ytterst ansvarig för det som sker i kommunen.

Men varför tar inte Kenneth Nilsson kontakt med de personer, både brukare men också anhöriga och personal som drabbats av vårdskandalen kring Elgströmska huset?

Kring Elgströmska huset har det från socialdemokratisk sida inte gjorts några uttalanden eller annat till stöd för dessa oskyldigt drabbade. Här har Socialdemokraterna, som det största partiet i den styrande minoriteten, en uppenbar roll och möjlighet att ta ett aktivt ansvar. Men de tiger och gömmer sig!

**Under mycket lång** tid har dessa, helt oacceptabla missförhållanden fått fortgå. När de väl uppdragats låter ordförande för vård- och omsorg väster bli att informera sin egen nämnd. Inte heller programnämndens ordförande Per-Åke Sörman (C) får någon information. Ledamöterna i programnämnd Social välfärd blir informerade om vårdskandalen genom NA! En anmärkningsvärd hantering som jag i tidigare artikel har kritiserat.

Från Kenneth Nilssons och socialdemokraternas sida tycker jag det är dags att möta verksamheten och dess brukare, anhöriga och personal för att ta en seriös diskussion och sätta sig in i vad som förevarit och vad som planeras att genomföra. På det sättet visar Kenneth Nilsson lika mycket respekt för de drabbade på Elgströmska huset som företagarna på Ekersgatan.

Men kanske denna uppmaning behöver framföras av NA:s ledarskribent för att få effekt?

**Johan Åqvist (L)**

Presidieledamot programnämnd social välfärd, Örebro kommun



**Ledamöterna i programnämnd Social välfärd blir informerade om vårdskandalen genom NA!**

Debattredaktör  
**Magnus Alm**

Epost: [debatt@na.se](mailto:debatt@na.se)

Säg vad du tycker!

Mejla din debattartikel till: [debatt@na.se](mailto:debatt@na.se)

Debatt finns även på: [na.se/asikt/debatt](http://na.se/asikt/debatt)

Debattartiklar ska undertecknas med namn. Skriv gärna i följande längder: cirka 3 500, 2 600, 1 300 eller 900 tecken inklusive blanksteg. Namn, adress och en kort personlig presentation ska medfölja.

Vi förbehåller oss rätten att redigera inläggen. I övrigt gäller samma regelverk som för annat insänt material.

**DEBATTEN**  
FORTSÄTTER PÅ  
**NA.SE**