

FRIA ORD

Redaktörer: Bengt Bendix 031-62 41 37 och Jannika Wasastjerna 031-62 41 38
E-post: friaord@gp.se



Arkivbild: ADAM IHSE/TT

JOBBMOTOR. Minskade handelshinder leder till fler jobb och ökad tillväxt. Därför borde EU helhjärtat stötta Ceta-avtalet, skriver debattörerna.

Ceta ger jobb och miljöskydd

Det planerade Ceta-avtalet med Kanada är antagligen det mest moderna och bästa avtal som EU lyckats förhandla fram. Att förlora detta avtal skulle få långtgående konsekvenser, skriver Guy Verhofstadt (Open VLD) och Cecilia Wikström (L).

De planerade frihandelsavtalen med USA och Kanada, TTIP respektive Ceta, är nu på allas läppar och kan bli något av ett eldprov för EU:s ekonomiska politik. Många medborgare demonstrerar just nu mot vad de tror kommer leda till minskade arbetstillfällen, sänkta standarder och minskat konsumentskydd. Man hör fantastiska dystopiska profetior om att den europeiska vardagsdieten snart kommer bestå av klortvättad kyckling och genmodifierad majs.

Om vi inte kan ingå ett frihandelsavtal med ett modernt och utvecklat land som Kanada, med vilka länder ska vi då göra det?

Det planerade avtalet med Kanada är antagligen det mest moderna och bästa avtal som EU genom alla tider har lyckats förhandla fram. Att förlora detta avtal skulle få långtgående konsekvenser för framtida frihandelsavtal, bland annat med utvecklingsländer, som verkligen är i behov av handel för att lyfta sina ekonomier. Det handlar om vår trovärdighet som en global handelspartner. Om vi inte kan ingå ett frihandelsavtal med ett modernt och utvecklat land som Kanada, med vilka länder ska vi då göra det?

Kanada är EU:s tolfte största handelspartner. Ceta skulle innebära nya höjder för våra handelsrelationer. Avtalet sänker inte bara tullar och minskar byråkrati, utan garanterar också konsumentskydd och miljöskydd, vilket gynnar både konsumenter och producenter. Minskade handelshinder leder till fler jobb och ökad tillväxt, vilka ligger i allas intresse. Därför borde EU helhjärtat stötta avtalet.

Het potatis i hela Europa

EU-kommissionen har klassat Ceta som ett "mixat" avtal, vilket betyder att alla medlemsländers parlament måste rösta igenom avtalet. Detta innebär att frågan förmodligen kommer att bli en het potatis på varje partikonferens i Europa. Faller avtalet, så har vi inte bara underminerat EU:s handelspolitik, utan även vårt eget välstånd. Att låta avtalet ratificeras enbart av Europaparlamentet, som tanken var från början, hade varit både legitimt och demokratiskt. Om vi nu ger intrycket av att endast ratificeringar av nationella parlament är demokratiska, så undermineras på sikt både EU:s styrka och bärande principer.

I höst kommer det att utkristalliseras om vi i EU ställer oss bakom frihandel, eller väljer att isolera oss för att i stället låta andra ekonomier på andra kontinenter ta över vår roll. I tider av globalisering är stängda handelsgränser och nya hinder inget alternativ. Vi borde använda handelsavtal som Ceta till att skapa ramverk och regler för EU att vara en aktiv och ledande part i en tid av globala nätverk och handel. Det finns en överhängande risk att vi tillåter rädsla och protektionism paralysera vår ekonomiska politik. I stället för att rädas globaliseringen bör EU ta en aktiv och ledande roll i den.

Guy Verhofstadt (Open VLD)
gruppledare liberala gruppen i Europaparlamentet
Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker

Skriv till Fria ord!

E-post: friaord@gp.se
GP, Fria ord, 405 02 GBG
Övriga ärenden:
031-62 41 58 (vard 10-12)

Brutal förtätning

På många ställen i staden genomdrivar våra beslutsfattare brutala förtätningar av bebyggelsen i befintliga bostadsområden. Mitt område, Guldheden, är inte ensamt, men planerna där berör mig och jag tar dem därför som exempel.

På Syster Estrids gata vill Bostadsbolaget bygga tre sjuvåningshus på det befintliga garaget nedanför vattentornet. Dessa hus kommer därmed att stå 20 – 25 meter från de befintliga höghusen. Sikten från de senare blir närmast totalt beskuren, och solljuset kommer att skärmas av under stora delar av året.

Ett tidigare förslag från stadsbyggnadskontoret, om lägre bebyggelse på samma plats, togs emot med välvilja av de kringboende. Protesterna mot det nya förslaget har däremot varit mycket starka från nästan alla i närområdet. Trots det driver Bostadsbolaget projektet vidare på ett synnerligen arrogant sätt och struntar därmed fullständigt i sina befintliga hyresgästers reaktioner. Vad är alla dessa "samråd" värda, när man betar sig på det sättet?

Guldhedsbo



Bob och Dan

Sveriges motsvarighet till Bob Dylan hette Daniel Andersson. Han kallades för Dan och hann ge ut en stor mängd dikter och lyrik fast han bara blev 32 år (avled i en olycka 1920). 1917 arbetade han på en tidning i Göteborg och det var då han skrev "Tiggarn från Luossa".

Dan Andersson solidariserade sig med sitt samhälles fattiga och förtryckta. Han var skoningslös i sin kritik av dåtidens makthavare. Bland dem åtskilliga företrädare för bruksnäring och kyrka. 1972 låg "Tiggarn från Luossa" på maximala 52 veckor på Svensktoppen. Ytterligare sex låtar följde. Alla med Hootenany singlers.

Fortfarande hör vi Dan Anderssons lyrik i P1, Dagens dikt eller av Sofia Andersson på Götaplatsen. Dan tål gott och väl att jämföras med Bob.

Gunnar Kampe



Arkivbild: FRIDA WINTER

MERA VÄRD. Sjukvården behöver fler som jobbar med vård av patienter och färre tjänstemän, skriver Jo Wennerås.

Här finns pengar att spara

Väl skrivet av B Larsson, Fria ord 16/10, angående Västra Götalandsregionens nya kontorsbyggnad för 920 miljoner som ska rymma 1 200 tjänstemän och som ska "hjälpa till att styra sjukvården".

Än viktigare än vad kontorsbyggnaden kostar är den mångåriga trenden att anställa allt fler tjänstemän inom vården samtidigt som man drar ner på de som faktiskt utför själva arbetet med hälso- och sjukvård. Genom åren har man bland annat kraftigt dragit ned på undersköterskor och vårdbiträden.

Man spar också in på sekreterare. Det senare har medfört att läkare får ägna sig åt allt mer pappersarbete än det de är utbildade och tränade i, nämligen patientarbete. Pyramiden håller på att vändas upp och ned, allt fler tjänstemän (och dyra konsulter) som ska tala om för allt färre vårdarbetare hur de ska utföra sitt arbete.

Vården styrs av våra politiker. Det kan diskuteras om det är bra eller dåligt. Politikerna skulle dock kunna göra en insats genom att minska på antalet tjänstemän. Genom denna

besparing får man råd att anställa fler sjuksköterskor och sekreterare och samtidigt erbjuda mer konkurrenskraftiga löner och bättre arbetsmiljö. Fler sekreterare skulle i sig innebära mer effektivt läkararbete, vilket vore en besparing i sig. Slutligen är det på tiden att politiker och kvarvarande tjänstemän tar ett steg tillbaka och i högre grad låter de som kan branschen styra, det vill säga medicinskt skolad och erfaren personal.

Jo Wennerås
läkare

Främmande inslag i miljön

REPLIK TILL
stadsbyggnadskontoret,
14/10

I senaste numret av tidningen GöteborgDirekt finns ett uttalande från stadsbyggnadskontoret att de avslår ett förslag om höghus på Pater Noster-gatan. Motiveringen är att "Det är ett främmande inslag med höga punkthus i den här miljön".

Är det stadsbyggnadskontorets policy att man inte ska bevilja bygglov för främmande inslag i befintlig miljö? Då är det svårt att förstå hur man gett bygglov till "svartbygget" på Allmänna vägen. Ett mer främmande inslag får man leta efter.

MM



Livsfarliga bussar

Hur många år till skall de livsfarliga bussarna få köras i trafiken på linje

16 med massor av säkerhetsfel? Bland annat så öppnas dörrarna i bland under körningen. Stolar och ryggstöd är skadade, trasiga eller lösa.

Tio bussar körs dagligen i trafiken med diesel- och avgasläckor invändigt. Många av bussarna har trasiga destinationsskyltar och lampor samt trasiga eller obefintliga stoppskyltar.

Varför kontrollerar inte Västtrafik bussbolagen? Tydligen får man göra vad man vill och missköta sig till 1 000 procent. Ingen bryr sig om något ändå. Varför är det så?

Arg och upprörd bussresenär.

Johan

Det är synd om Olskrokstorget

I GP kunde vi häromdagen läsa om vilket ansvar det kommunala bolaget Göteborgs Lokaler har för stadens alla torg. Men hur sköter de egentligen sitt uppdrag?

På Olskrokstorget fälldes för några år sedan hälften av de vackra träden som gav torget en unik karaktär. För ett år sedan började de dock rusta upp



torgets östra del med en snygg trätrappa och växter. Men varför gjordes inte arbetet färdigt?

Skickliga hantverkare stensatte en del av marken framför trappan, men fick aldrig avsluta sitt arbete. Varför? Och under tiden blir dessutom den gamla pressbyråkiosken allt mer nedklottrad för varje dag. Förfallet tilltar. Det är synd om torget.

Bertil

Skrivregler Fria Ord

■ Ett inlägg bör vara högst 1 200 nedslag med mellanslag, gärna kortare. Vi förbehåller oss rätten att redigera texten samt sätta rubrik.

■ Du måste bifoga namn, adress och telefonnummer dagtid.

■ Det går bra att använda signatur, men vi ger förtur åt insändare undertecknade med namn. Inlägg som innehåller angrepp på namngiven person måste undertecknas med namn. Insända manus returneras inte.